

Bart Vanexem uit Kanegem is Karel De Blauwer 1999 : smokkelaar van het jaar

29 oktober 1999

Bart Vanexem uit Kanegem is in Haringe 'Karel De Blauwer 1999' geworden. In de Westhoek is dat een titel om U tegen te zeggen. Vier jaar geleden kreeg hij de titel al eens. In een nachtspel moeten 82 blauwers onopgemerkt 15 kilometer smokkelen van Haringe naar Frankrijk en terug.

Bart Vanexem (26) en Heidi Verschoore zijn op 26 juni getrouwd. Na hun huwelijksreis naar Kreta kwamen ze naar Kanegem wonen in het huis van wijlen Fernand Vandevoorde in de Nagelstraat 19. "Het huis en de varkensstallen huren we van het veevoederbedrijf Beyls uit Ledegem", zegt Bart, die van Haringe bij Roesbrugge afkomstig is. Bart studeerde agro-industrie in Roeselare. Hij verdient de boterham als bediende bij Genes Diffusion in Douai, ten zuiden van Rijsel.

"Dat is een centrum voor kunstmatige insimiatie van varkens, paarden, runderen en konijnen. Ik ben verantwoordelijk voor West-Vlaanderen. Ik moet niet dagelijks naar Frankrijk. In Leffinge bij Middelkerke heeft het Franse bedrijf een filiaal." Heidi is afkomstig van Westrozebeke bij Staden. Ze is verpleegster in het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare.

Kanegem

Op de vraag waaraan Bart en Heidi spontaan denken als ze Kanegem horen, zegt Bart: "Ik kom van Kanegem en ik weet van niets, bloemendorp, Kardinaal Danneels en Briek Schotte." Bart kent Kanegem dus al vrij goed. "We kwamen naar Kanegem wonen, omdat het centraal in de provincie ligt. Ik wist van klanten dat Kanegem bestond en ik was er ook al eens gepasseerd met de auto", weet Bart, terwijl Heidi de schouders ophaalt. "Ik had nog nooit van Kanegem gehoord. Maar het valt echt mee, hoor", zegt ze.

Haringe bij de Franse grens heeft dan weer zijn eigenheid. Jaren geleden was dat een smokkelgemeente. De grootvader van Bart was nog een smokkelaar. "Het smokkelen willen ze in Haringe in eer houden. Zo staat er in de gemeente een standbeeld 'Karel De Blauwer' als nagedachtenis aan alle smokkelaars."

"Jaarlijks organiseert de gemeente een nachtspel. De winnaar mag zich dan 'Karel De Blauwer' noemen", verduidelijkt Bart. Het nachtspel bestaat erin om over een afstand van 15 km met 6 km bagage ongezien van Haringe naar Frankrijk te vluchten en terug te keren. Daarbij moet je binnen een bepaalde tijd meerdere controleposten passeren waar je telkens een nieuwe gedetailleerde topografische kaart krijgt voor een nieuw stuk van het parcours.

Vuil en nat

"Dit jaar waren we met 82 blauwers. Onderweg zitten 42 commiezen verdoken die je moeten proberen te pakken. Als ze je pakken, krijg je een knip in je deelnemerskaart. Wie het minst knippen heeft, is gewonnen. Met zeven slaagden we erin ongezien de eindmeet te halen. De

schiftingsproef was het gewicht van onze bagage raden. Ik zat er het dichtst bij. Je ziet dat je dus ook een tikkeltje geluk moet hebben om te winnen", glimlacht Bart.

Dit jaar was het heel zwaar, omdat het dagen ervoor had geregend. "Ook tijdens het spel was het aan 't r`ennen (nvdr. regenen in de Westhoek). Op je r`ek (nvdr. rug) draag je de bagage, eigenlijk 6 kilo zand. Die wordt met de regen al vlug enkele kilo's zwaarder. Ik heb vier keer hard moeten lopen voor de commiezen. Je moet over elektriciteits-, prikkeldraden en hagen springen, en op je buik kruipen door de mo`ize (nvdr. modder). Bovendien is het donker en gebruik je je zaklamp het best zo weinig mogelijk."

"Iedereen komt droog over de eerste brug naar Frankrijk. Maar in het terugkomen, staan daar zeker commiezen", vertelt Bart. "En zeggen dat ik nog commieze ben geweest", onderbreekt Heidi. "Bij het terugkeren moet je over de Franse Beke springen. Maar ook op die plaatsen staan er zeker commiezen. Dan moet je stilletjes door de beek op kniehoogte. Vuil en nat ben je dus wel. Gelukkig ken ik de weg een beetje. Ik heb al twaalf keer aan het nachtspel meegedaan. Maar troost je, ik ben ook nog de laatste geweest en verloren gelopen", besluit Bart.

(Danny Verlinden)